



Zondag 30 december 2018
om 10.00 uur in de
Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode



Thema: onbetrouwbare koning

INTRO

Aanvangswoord

Deze zondag na Kerst heet in onze traditie de zondag van de 'Onnozele kinderen'. Dat zijn geen domme kindertjes, maar *onschuldige*. Het zijn de kinderen van Bethlehem, in het verhaal vermoord door Herodes. Of de kinderen van Israël die in de Nijl moesten worden gegooid. Of de kinderen uit Jemen of Syrië, of... Dode kinderen, als gevolg van onbetrouwbare koningen, krijgsheren, presidenten, politici. Ook 'goede' koningen, zoals David misschien toch wel was, slepen vaak de dood in hun voetspoor mee. Laten we ons maar bijlichten door de kaars die staat voor het Leven!

Aansteken van de kaarsen op tafel aan de Paaskaars

Zingen: Uit uw verborgenheid (Lied 500:1, 3 en 5)

Bemoediging en gebed van toenadering

Wij stellen ons vertrouwen op de Naam van de Eeuwige,
die in ons leeft als weerloos kind.

Geef ons de kracht
dit kind te voeden en te koesteren,
dat het niet bezwijkt
aan alle ontrouw van de mensen,
maar in ons groeien kan,
**zodat het licht van Bethlehem
ook straalt van ons gelaat.**
Amen.

Zingen: Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Lied 8:1 t/m 4)

Gebed voor de nood van de wereld

Kyrie: Licht in onze ogen (Lied 463:1,2,3,4,5,6)

RONDOM DE BIJBEL

Gebed om openheid

Eerste lezing: 2Samuel 11

Zingen: O lieve Heer geef vrede (Lied 1009)

Evangelielezing: Matteus 2:13-18

Acclamatie

Dat uw woorden in ons branden,
als een vuur voor hart en handen,
als een licht voor ons uit.

Preek

Orgelspel

Zingen: O Kerstnacht, schoner dan de dagen (Lied 510:1, 2 en 5)

Toelichting op de inzamelingen

Gebeden

Inzamelingen

Slotzang: Hoe helder staat de morgenster (Lied 518:1, 6 en 7)

Zending en zegen